



Kurum	: Işık Üniversitesi
Başlık	: Prof. Dr. Murat Ferman ve Prof. Dr. Cemal İbiş, FMV Işık Üniversitesi'ni anlatıyorlar
Konuşmacılar	: Sait GÜRSOY, Prof. Dr. Murat FERMAN, Prof. Dr. Cemal İBİŞ
Video Adresi	: https://youtu.be/CtysmkMukOA
Yayın Tarihi	: 15.07.2017



Sait Gürsoy: Mutlu Günler, Eğitimin merkezine “Başarıya Doğruya” hoş geldiniz, Sevgili üniversite adayları, tercih günleri tabii ki yaklaşıyor. 18 ile 26 Temmuz arasında tercih listelerinizi vereceksiniz ama ben hemen hemen 3 Temmuz’dan beri İstanbul’daki özellikle vakıf üniversitelerinin ve tabii ki devletin de dahil tanıtım günlerine gidiyorum. Gördüğüm tablo çok enteresan. Açık söyleyeyim, ben ilk günlerde çok az kişi gider diye düşünüyordum. Ancak vakıf üniversitelerinin özellikle tanıtım günlerinde oldukça fazla öğrenciyle karşı karşıya geliyor. Öğretim üyeleri ki hepsinden Allah razı olsun. Ellerinden geldiğince gençlere bölümleriyle ilgili bilgiler veriyorlar. Ama buna mukabil doğru kariyer yani doğru tercihi yapabilmemiz içinde tercih uzmanları sizlerle bayağı uğraşıyorlar. Ben sizin yerinizde olsam devlet ya da vakıf üniversitelerine gidip dokunurum ki bir üniversiteyi nasıl seçeceğinizi göreceksiniz. Evet, günün konukları benim çok değerli bir dostum, bilgisine her zaman inanırım tesadüfen hangi kanalı açsak karşı karşıya geliriz ve sohbetimizi yaparız. Işık Üniversitesinin Rektörü Prof. Dr. Sayın Murat Ferman Beyefendi’yle birlikte yine aynı üniversitenin Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal İbiş Bey hoş geldiniz, efendim,

Murat Ferman: Hoş bulduk,

Cemal İbiş: Hoş bulduk, sağ olun.

Sait Gürsoy: Efendim, öncelikle tabii konuya girerken şuralara bakmakta yarar görüyorum. Şimdi; üniversitenizin temeline baktığımız zaman Feyziye Mektepleri Vakfını görürüz. Tabii burada Feyziye Mektepleri Vakfını gördüğünüzde ki ben de Galatasaray’da okudum. Bir köklü tarihe sahiptir 131 yıldır ve şöyle bir kafamızı kaldırdığımızda Nişantaşı’nda başlayan hikaye Maslak’a Maslak Ayazağa yani oradan karşıya Erenköy’e Güneşli Kolejinin olan yere...

Murat Ferman: Doğru.

Sait Gürsoy: Ve akabinde Ispartakule’de Saat Kule’sinin olduğu yere gelip bir okullar kurulmuş. Okulların tablosunu açtığınızda ana, ilk, orta, liseyi görüyoruz. Ancak bunlar temel yukarıda bir çatı var. İşte bu da sizin mensubu olduğunuz rektör olduğunuz üniversite. Efendim, bugüne kadar aldığınız yolu şöyle bir bana kısaca anlatın.

Murat Ferman: Evet, her şeyden önce hakikaten 130 yılı aşkın bir süredir işi gücü eğitim olan bir eğitim-öğretim vakfının kuşakları, birden fazla kuşağı aydınlatmaya, onlara feyz vermeye çalışan bir

geleneğin temsilcisi olmaktan sadece onur duyarız. Ben de bu okullarda okudum. Bu okullarda hayat buldum. Kimliğimi buldum ve netice itibariyle bizim sloganımız...

Sait Gürsoy: Bizim ama renkler farklı sarı-kırmızı. Sarı-lacivert değil mi?

Murat Ferman: Doğru doğru. Bazen lacivert-beyaz rengi de kullanılıyor. Orada hatta Mütevelli Heyetimizin Değerli Üyeleri arasında da bazen Fenerbahçe-Beşiktaş özür dilerim veya Fenerbahçe ve lacivert-beyaz taraftarları arasında böyle şeyler çıkıyor, tartışmalar oluyor. Ama ne olursa olsun tabii okulumuz ve kurumumuz tanınan Osmanlı'dan bu yana devretmiş en eski eğitim kurumu. Anaokulundan doktora kadar eğitimin her aşamasında varız. Ve netice itibariyle 1996 yılında üniversitemiz kurulduğunda vakıf üniversiteleri arasında ilk dalgada yer alan, bugün artık 20. yılını tamamlayan bir üniversiteyiz. Ve sorumluluğumuzun bilincindeyiz. O bakımdan diyoruz ki kökümüz geçmişte ama geleceğimiz daima Işıklı yarınlarda. Geçmişten bugüne birçok şey değişti. Ama değişmeyen gençlerimize her alanda, her kademedede eğitim verebilmek. Nasıl eğitim verebilmek? Daima eğitimin en ilericisi, en çağdaşı, en modern, en teknik ve fen usulleriyle yapılanı. Biliyorsunuz Büyük Atatürk'te bizim okulumuza Feyziye bünyesinden yetişmiştir. Dolayısıyla bizler bugün üniversitede üniversite düzeyinde bu geleneği sürdüren akademisyenler olarak onurluyoruz ve üzerimize düşen sorumluluğunda bilincindeyiz.

Sait Gürsoy: Peki, Sevgili Hocam, hemen buradan şuraya gidelim. Gençlerde merak ediyorlar bir taraftan da devamlı yönetmenim beni uyarıyor. "Fakülte ve Yüksekokullarının yalnızca adlarını Hocam söyleyebilir mi?" diyor.

Murat Ferman: Tabii beş tane fakültemiz var. Bu fakülteler iki yerleşkemizde Maslak ve Şile yerleşkelerimizde, kampüslerimizde. Bunlardan; Güzel Sanatlar Fakültemiz, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitümüz ve Sağlık Meslek Yüksekokulumuzla, Meslek Yüksekokulumuz Maslak Kampüsümüzde. Şile Kampüsümüzde ise Mimarlık Fakültemiz, Fen-Edebiyat Fakültemiz, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültemiz ve Mühendislik Fakültemiz var. Dolayısıyla biz ön lisans, lisans ve lisansüstü düzeyde üniversite eğitiminin de her kademesinde varız.

Sait Gürsoy: Efendim, öncelikle bir uyarıda bulunayım sizlere. Sevgili Dostlar, biliyorsunuz bu sene tercih kılavuzlarında özel koşullarda yalnızca ÖSYM'nin verdiği burslar yazacak. Eğer vakıf üniversitelerinin burslarını öğrenmek istiyorsanız özellikle o üniversitenin web sayfasına girmek zorundasınız. Orada A'dan Z'ye bütün bursları öğrenme şansına sahipsiniz.

Işık Üniversitesi Rektör Yardımcısı Sayın Cemal İbiş'e dönüyorum ve şunu soracağım: Efendim, sizin öğrencilerinize daima fırsat oluşturan bir üniversitesiniz. Ben üniversitenize Maslak'tan gelişini Şile'deki Kampüsünün çamurlu günlerini bilirim. Hatta Maslak'ta da birçok televizyon programı yaptım orada. Şu anda sanat?

Cemal İbiş: Güzel Sanatlar Fakültesi.

Sait Gürsoy: Orada halen değil mi?

Murat Ferman: Evet,

Cemal İbiş: Evet,

Sait Gürsoy: O galeriler falan içeride çekim yapmışlardı benim için. Şimdi; buradan şuraya gelmek istiyorum. Bir kere burslara gelelim. Yalnız tabii rakamsal değerler değil. Neler verdiğinizi öğrenmek

istiyorum. İkincisi de, “Yaratıcı Finans Modeli” diye bir modeliniz var. Bunu bir açın, nerede kullanıyoruz, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Söz sizde,

Cemal İbiş: Çok teşekkür ediyorum. Adaylara burada bol şans diliyorum. Biz 80 milyon üniversitesiyiz diye vakfın üniversitesiyiz diye kendimizi tanıtıyoruz ve aşağı yukarı çok büyük oranda diğer üniversitelerden bize göre daha büyük oranda burs veriyoruz.

Sait Gürsoy: Ama tabii burada şunu da bilelim ki gençler şaşırmasınlar. Diğer üniversitelerde imkanları dahilinde onlar da bursları veriyorlar. Ama bursların farklılığı gençlerin lehine oluyor. Buyurun Hocam,

Cemal İbiş: Şüphesiz şüphesiz. Yüz öğrenciden 97 tanesi bizde bir şekilde burs alıyor. Ve bu burslar da başarıyı destekleyen, öğrenciyi motive eden bir burs sistemiyle gidiyor. Dolayısıyla bizdeki burs sistemi oldukça yaygın, etkili ve başarıyı destekleyen bir burs sistemiz.

Sait Gürsoy: Şimdi, başarıyı destekleyen derken şuradan biraz daha açalım olayı. Tamam ÖSYM'nin bursları var. Onları bir kenara koydum. Ben burs alamadım size geldim. Birinci sınıfın sonunda belli bir not ortalamasına geldim. Acaba o üniversite bunu değerlendirecek mi, değerlendirmeyecek mi? Mesela bir başarı bursu gibi bir şey söz konusu mu?

Cemal İbiş: Bizde başarı bursu var.

Sait Gürsoy: İsimlerini alalım Hocam bursların,

Cemal İbiş: Tabii efendim, bizde başarı bursu var, tercih bursu var, şehitler bursu var. Biz şehit çocuklarına, yakınlarına burs veriyoruz.

Sait Gürsoy: Çok kutsal bir olay yapıyorsunuz.

Cemal İbiş: Kesinlikle. Bütün şehitlerimize bu arada bu imkanı sağlıyoruz. Çalışma burslarımız var. Yemek burslarımız var. Kitap burslarımız var. Özel Işıktan, Işık Okullarımızdan gelenlere burslarımız var.

Sait Gürsoy: Tabii destek yapıyorsunuz onlara.

Cemal İbiş: Işıklı ailelerin çocuklarına burslarımız var. Çok sayıda bursumuz var. Bize mutlaka gelsinler bu burslarımızı sorgulasınlar.

Sait Gürsoy: Pardon Sayın Hocam, hemen kulaklıktan bir soru var.

Cemal İbiş: Buyurun,

Sait Gürsoy: Bakın geliyor telefonla: “Tercih bursu derken tercih sıralamasına göre mi burs verirler?” diye soruyorlar.

Cemal İbiş: Evet, efendim.

Sait Gürsoy: Nedir lütfen söyler misiniz?

Cemal İbiş: Bizi ilk tercih edenlere, 2. tercih edenlere burs oranlarımız var ve bunları veriyoruz. Mutlaka şunu Sait Bey şunu özellikle önermek istiyorum.

Sait Gürsoy: Lütfen,

Cemal İbiş: Bizim hem hem şu anda Maslak Kampüsümüzde hem de Şile Kampüsümüzde “Tanıtım Günleri”miz var. Adaylarımız mutlaka gelsinler. “Tanıtım Günleri”miz de bu bilgiler onlara hem sözel olarak hem de yazılı olarak, görsel olarak verilmekte. Mutlaka bilgileri alsınlar. Bizden bu bilgileri almadan da onlara önerimiz tercihte bulunmasınlar.

Sait Gürsoy: Peki, Hocam burslara girdik. Gençler ben de sizi uyarayım. Sayın Rektör Yardımcısının belirttiği bir kendi üniversitelerinde ve tüm devlet vakıf üniversitelerinde “Tanıtım Günleri” 26 Temmuz’a kadar devam ediyor. Üniversitenin Maslak ve Şile Kampüslerine giderseniz biraz sonra üzerinde duracağım şehir içi-şehir dışı diye. Oradan da gerekli burslarla ve diğer konularla ilgili bilgi alacaksınız. Peki, şunu biraz açalım: Yaratıcı Finans Modeli (09:02) hangi gruplar bundan yararlanıyor?

Cemal İbiş: Şimdi öncelikle şunu söyleyelim. Biz Işık Üniversitesi olarak...

Sait Gürsoy: Evet, devam edin,

Cemal İbiş: Ön lisans, lisans ve yüksek lisansta dediğim gibi %97 oranında bir burs ve desteğimiz var.

Sait Gürsoy:Tamam. Evet.

Cemal İbiş: Bunun yanı sıra bu sene biz meslek yüksekokullarımızı biraz daha öne çıkartmak, onlara destek olmak için üstünde çalıştık. “Yaratıcı Finansman Modeli” diye bir model getirdik ve bunu sunuyoruz. Burada içerik şu; bir defa sabit fiyat var. Yani öğrenci kaydolduğu zaman mezun diplomasını alacağı fiyatı biliyor. İki, %14 oranında bir indirim sağladık. Ve bunun önemli bir kısmını da biz üniversitemiz kendisi ve vakfı üstleniyor. Üç, çok ilginç. Çünkü üçünü bir arada bulmak çok kolay değil. 24 ay vade var.

Sait Gürsoy: Ödeme de çok iyi.

Cemal İbiş: Bunu 24 ayda ödeyecek. Bu çok büyük avantaj çünkü meslek yüksekokullarının bir ihtiyaç olduğunu bunları desteklemenin doğru olacağını düşündük. Tekrar ediyorum. Sabit fiyat, 24 ay vade ve %14 indirim. Bunu topladığımız zaman bunun adına “Yaratıcı Finansman Modeli” diye yaptık ve sunuyoruz. Buyursunlar, gelsinler.

Sait Gürsoy: Şimdi, bizim araştırmacı genç arkadaşlar da tabii bu tip olayları araştırıyorlar. Sizde uzun yıllar yani 131 yılın üzerindeki bir sistemden bahsediyoruz burada. Zaten vakıf birçok konuda üniversiteye ekonomik yardımda bulunuyor. Yani öğrenciden gelenin öğrenciye döndüğünü bir kere görüyoruz. Ancak burada tabii sevgili gençler, bir konuda sizi uyarmak istiyorum. Sayın Hocam, meslek yüksekokulları deyince aklıma geldi. YÖK’ün ki Prof. Dr. Yekta Saraç Hoca’mı da çok kutluyorum ekibiyle birlikte çok doğru bir karar. Artık 2 yıllık meslek yüksekokullarının 3. döneminde 3. dönemde çift ana dal yapma şansına sahipsiniz. Örneğin işletmeye gidiyorsunuz. Maliye ya da Finanstan çift ana dal yapma şansına sahip olacaksınız 3. dönemden itibaren. Bir de

böyle ekonomik kolaylıklar varsa ben 2 yıllık meslek yüksekokulları seçer. Altın bileziği de koluma takarım cümlesini kullanmakta yarar görüyorum. Ara değil ana elemansınız. Onu unutmayın. Evet, Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sayın Murat Ferman'la değerli dostumla ben sohbete devam edeceğim. Şimdi bu kampüslere dönelim madem Hocam kampüsleri açtı. Maslak ve (şey nedir) Şile var. Maslak finans dünyasının içerisinde, sektörle iç içesiniz.

Murat Ferman: Doğru,

Sait Gürsoy: Bir kere bunu devreye sokmakta yarar var. E şehir içi kampüs desem cevap vereceksiniz; şehir dışı kampüs desem cevap vereceksiniz. Ben topu ortaya atayım. Buyurun, biriniz şehir içi Değerli Hocam, diğeriniz şehir dışını anlatın.

Murat Ferman: Peki, ben isterseniz şehir içinden başlayayım.

Sait Gürsoy: Nasıl isterseniz Hocam,

Murat Ferman: Şehir dışını da Sevgili Cemal Hocam anlatsın. Evet, şimdi ilk önce Maslak'a gittiğimizde siz de hatırlarsınız biz ilk önce Maslak'ta kurulduk ve başladık.

Sait Gürsoy: Tabii tabii,

Murat Ferman: O bizim ilk göz ağrımız. Hatta ilk kuruluş döneminde kurucu rektörümüzün bir ufak odası vardı. Orada 3-4 kişi beraber oturur, ilk çalışmalarımızı yapardık. Ama netice itibariyle baktığımızda hakikaten Maslak seneler içerisinde gerçekten iş dünyasının, finans dünyasının merkezi haline geldi. Ve işin başından beri biz özellikle lisansüstü eğitimde bilhassa Sosyal Bilimler Enstitüsündeki iş dünyasına da yönelik eğitimlerimizi orada yapılandırmaya çalıştık. Günümüzde tabii biliyorsunuz bizim vakfımızın sanat ve sanatçıya olan önem ve katkısı da ortada. Nişantaşı'ndaki vakıf merkezimizde ve okulumuzda çok güzel bir Işık Sanat Galerisi var.

Sait Gürsoy: Giriş sol tarafta,

Murat Ferman: Bildiğiniz üzere her zaman bu tür faaliyetlere, sanata aktif destek veren bir yapının ürünü olarak bizlerde tabii buna bigâne kalamadık. Bütün vakıf üniversiteleri neredeyse güzel sanatlar eğitiminin zahmetinden ve ağır maliyetinden kaçınırken biz başından itibaren hem de klasik metotları benimseyerek eski usul, eski akademi usulü -erbabı ne demek istediğimi anlayacak- stüdyosuyla, çok tanınmış hocalarıyla bu işe giriştik. Ve Allah'a şükür de bugüne kadar da devam ediyoruz. Tabii çok enteresan unsurlardan bir tanesi 5 yıl evvelde planlama aşamasından sonra ön lisans programlarımızı da Maslak'ta başlattık. Buradaki olumlu gelişme ve yakaladığımız trend çerçevesinde belki de gene yakın coğrafyalarda, yakın mevkilerde belki de genişleme imkanlarımız olabilecek.

Sait Gürsoy: İnşallah.

Murat Ferman: Ama şu anda şehrin gerçekten tam orta noktasında her türlü ulaşım imkanının bulunduğu olağanüstü keyifli bir yabancıların deyimiyle "city campus" şehir kampüsü veriyoruz. Tabii ilk göz ağrımız Maslak ama bizim yani harcında da söz sahibi olduğumuz hakikaten herkesin böyle binbir emekle işlediği bir de Şile Kampüsü var.

Sait Gürsoy: Şile Kampüsüne gelelim. Şimdi; Şile Kampüsü yapılıyor. Hocam böyle yıllar önce çok değerli rektör o zaman kurucu...

Murat Ferman: Dekanlık görevindeydim, evet.

Sait Gürsoy: Geldik, girdik çamur deryası bir yer. Ben dedim ki: “Ya nereye sokuyorsunuz?” Bize böyle sarı çizmeler falan getirdiler. Şile’de denize nazır ama güzel bir yerde yani şeyi güzel manzara. Dediler ki: “Bir süre sonra geldiğinde göreceksin falan.” Geldik hakikaten işte yurtlar oldu, o meşhur bir kütüphane var. 24 saat filan açık galiba o oldu. Binalar yapıldı derken o sağ tarafta sosyal tesisleriniz var. İşte orada denizi seyrederek yemek filan yiyoruz. Çocuklar var soruyorum, dedim: “Gelin buraya,” “Buyurun filan,” dediler. Siz dedim: “Buradan mutlu musunuz?” Bir kız öğrenci hiç unutmuyorum: “Çok mutluyuz.” dedi. Dikkat edin söze “Şehri Kampüse taşımışlar.” Söz siz de,

Cemal İbiş: Çok teşekkürler. Biz şöyle diyoruz. Yeşille mavinin bulunduğu doğa dostu, öğrenci dostu bir kampüsümüz var. Gerçekten tarif ettiğiniz biçimde engelsiz yaşamın sürdürülebildiği...

Sait Gürsoy: Evet, evet spor salonu her şey var.

Cemal İbiş: Öğrencilerin yurtlarda mutlaka görmelerini tavsiye ederim. Deniz manzaralı yurtlarımız. Sırtınız orman, yüzünüz denize doğru. İnanılmaz bir hava temiz hava. Dün misafirlerim vardı, gezdirdim. İnanamadılar.

Sait Gürsoy: Doğrudur.

Cemal İbiş: “Burası İstanbul mu?” diye bana sordular. Evet kafeteryalarımız, kafelerimiz, spor alanlarımız bunlarla iç içe, birlikte, bütünlük içerisinde hem hocalarımız hem çalışanlarımız hem öğrencilerimiz büyük bir memnuniyet içerisinde rahat, ferah bu kampüsümüzde eğitim ve öğretimimizi sürdürmekteyiz.

Sait Gürsoy: Şu da var Hocam. Şimdi ben orada bayağı bir inceleme yaptım. Yani hocalarınızda o açık olan kütüphanede 24 saat olan kütüphanede ki ilk etapta yapılıyordu orası sonra oturdu. Yani öğrenci iç içe haşır neşir oluyor. Yalnız şöyle bir sorum vardı velilerde. Ben Anadolu’ya da gidiyorum. Bu yıl 171 tane konferans verdim. Veli diyor ki: “İşte Şile geleceğiz. Emniyet?” Onlara izah ettik biz. “Orası çok güvenli” dedik. Bir defa onu bir soracağım size. En basiti şuna baktım. “Sağlık?” dediler. Her dakika bir ambulans hazır bekliyor vesaire vesaire. O konulara da değinirseniz sevinirim. Çünkü Anadolu’dan da İstanbul dışından buraya gelmek isteyen öğrenciler var. Güvenlik nasıl Hocam? Aileleri rahatlatın.

Cemal İbiş: Güvenlik %100 diyebilirim. Hiçbir endişeleri olmasın. Bizler de orada yaşıyoruz, çalışıyoruz, bulunuyoruz. Girişten zaten bizim kontrolümüz altında çok sıkı bir güvenliğimiz var. Yurtlar kampüs içerisinde yine giriş çıkışlarda sürekli güvenlik kontrollerimiz var. Kendi evlerinde kalyormuşçasına gönülleri ferah olsun. Kütüphanemizde çok büyük bir zenginlik var. 50.000’den fazla kitap bunun dışında 100.000’den fazla elektronik ortamda kitabımız var. Ve kütüphanemiz ben keyifle çalışıyorum deniz manzaralı. Ben bazen gidiyorum orada hem çalışıyorum hem dinleniyorum. Evet, efendim,

Sait Gürsoy: Peki, Hocam Cemal Hocam sizinle sohbete devam ediyoruz.

Cemal İbiş: Teşekkür ederim.

Sait Gürsoy: Şimdi 80 tane vakıf üniversitesinde öğrenci tercihlerinde ilk 17'ye girdiniz. Bence diyorum olmayabilir yani sonuç akademik kadroyla öğrenci ilişkilerinin çok önemli olduğuna inanıyorum bu sonuçta. Yani kısacası “Bir akademisyen başına düzen öğrenci sayısı, ilişkiler, şeffaf kapı mı değil mi?” bunlara bir girelim.

Cemal İbiş: Bizim öğretim üyelerimiz hem Türkiye’de hem yurt dışında son derece başarılı öğretim üyeleridir. Bizim gurur kaynaklarımızdır ve bir diğer gurur kaynağımız da sizin belirttiğiniz öğrenci başına düşen öğretim üyesi sayısı. Bizde 13 öğrenciye bir öğretim üyesi düşüyor. Ve bu sıralamada Türkiye’nin bizim yaptığımız hesaplamalara göre ilk 10 üniversitesi arasındayız. Öğretim üyesi zenginliğimiz var. Ama bu zenginlik sadece sayı olarak değil kalite olarak da yaptığı yayınlar, çalışmalar, projeler. Bir de tabii sanayi işbirliği içerisinde gidiyoruz. Yani sadece üniversitede oturmuyor bizim hocalarımız sürekli proje üretiyorlar. Biz Türkiye’de bir ilk yapıyoruz, bir dürbün yapıyoruz. Bizde bir merkez var. OPAM dediğimiz bir araştırma merkezi Türkiye’de şu anda onu yapan tek birim bizde ve bunu bir teknolojiyle imal ediyoruz. Burada hocalarımız var. Uluslararası bugün haber aldık İsviçre’yle İtalyanlarla işbirliği içerisinde bu projeyi sürdürüyoruz. Dolayısıyla sanayi işbirliği içerisinde akademik olarak ulusal uluslararası zengin bir kadro,

Sait Gürsoy: Var diyorsunuz.

Cemal İbiş: Var evet.

Sait Gürsoy: O zaman sanayiyle bir aradaysanız da günün şartlarına göre bazen müfredatta da az ya da çok değişiklikler yapabiliyorsunuz. Çünkü sanayi tozu yutmuş bir hocanın olayı gelip size izah etmesi. Beyefendi dedi ki, uluslararası o zaman uluslararası çalışmalar varken siz üniversitenin uluslararası ilişkilerine girin.

Murat Ferman: Tabii, üniversitemiz kuruluş anından itibaren kendi alanında ve akademik dünyada saygın isme sahip üniversitelerle işbirliği yapmış, strateji planlarında....

Sait Gürsoy: Arzu ederse ülkeleri söyleyin, yabancı üniversite adını söyleyin.

Murat Ferman: Tabii, Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa’daki seçkin üniversitelerle başta Virginia Teknik Üniversitesi olmak üzere bu yapılanmaya gitmişizdir. Şu anda da ilişkilerimiz, anlaşmalarımız, Erasmus gibi programların daha derinleşmiş versiyonlarıyla yolumuza devam ediyoruz. Biraz evvel sevgili Cemal Hoca’nın belirttiği gibi aslında üniversitemizdeki akademisyenlerin hemen tamamı uluslararası yetkinlik ve kimliğe sahiptirler. Bu öğretim üyeleri sadece ileri derecelerle, gelişmiş derecelerle yurt dışından almakla kalmamış aynı zamanda yurt dışında araştırmacı öğretim üyesi olarak hizmet vermiş, dönem dönem gene bu unsurları devam ettiren, uluslararası konferanslarda, yayınlarda, ligde uluslararası yayın liginde üst sırada yer alan bir yapıdayız. Ayrıca elbette bütün bunları bizim söylememiz yetmez. Akreditasyon sürecindeki performansımız da bunun bir başka göstergesi.

Sait Gürsoy: Peki, akreditasyon sürecindeki performans derken şimdi ikili size soru sorayım.

Cemal İbiş: Evet,

Sait Gürsoy: Birincisi şu; bildiğim kadarıyla Yabancı Diller Okulunuz bir akredite süresini başarıyla tamamladı. Bir de bazı bölümlerinizin akreditasyonları var: bu konular, süremiz kısa ama bilgi istiyoruz Hocam.

Cemal İbiş: Yabancı Dillerimiz iki akreditasyonunu aldı. Mühendislik Fakültemizde Bilgisayar Mühendisliği, Elektronik Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği bölümlerimiz akreditedir. Buradan mezun olan öğrencilerimiz Türkiye’de rahatlıkla iş bulabildikleri gibi uluslararası alanda da yabancı dilleri de o düzeyde rahatlıkla iş bulup çalışabiliyor. Üniversitemiz buna özellikle önem veriyor.

Sait Gürsoy: Hocam, şimdi burada dostların da tam öğrenmesi gerekiyor bu konuyu. Akreditasyon derken ne demek anlamına geliyor. Yani bunun çok basit olmadığını, bir kalite kontrol olduğunu birkaç cümleyle söyler misiniz? Bu bir üniversite için artıdır yani.

Murat Ferman: Tabii biraz evvel Sayın YÖK Başkanı’mızdan sitayişle bahsettiniz. Sayın Başkanı’mız döneminde önem verilen ve önümüzdeki yıllarda tüm üniversiter sistem için ön plana çıkartılacak bir başka unsur: kalite denetim sistemi. Kaliteli bir işin şu veya bu şekilde yapılması değil kaliteli yapılması. Tabii kalitenin biliyorsunuz...

Sait Gürsoy: Hatta buna sessiz devrim deniliyor şu anda YÖK’ün yeni yasalarıdır.

Murat Ferman: Aynen öyle sessiz devrimi var. Doğru. Yeni yönetime ayak uydurma meseleleri var. Bu hep uygulamadan kopuk olmayan bir üniversiter eğitimin aslında işaret fişekleridir, yol haritalarıdır. Dolayısıyla bu açıdan baktığımızda bizde akreditasyon konusunda ve kalite konusunda önem veriyoruz ve baştan beri çalışmalarımızı da bu şekilde yürütüyoruz.

Sait Gürsoy: Efendim, programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Işık Üniversitesi Rektörü –benim iyi dostlarımdan, kadim dostlarımdan bir tanesi- Prof. Dr. Murat Ferman Beyefendi yine aynı üniversitenin Rektörü Prof. Dr. Sayın Cemal İbiş Beyefendi programa katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz.

Murat Ferman: Biz teşekkür ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz.

Cemal İbiş: Bol şans diliyoruz adaylara da,

Murat Ferman: Evet, bol şans.

Sait Gürsoy: Efendim, bugün saat 15.00’de tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize mutlu günler diliyorum.

*** Video burada sona eriyor. ***